

# Hvem er jeg i Kristus?

*Alle, som har taget imod Jesus Kristus som deres eneste frelser, har ikke bare valgt at tage imod Ham, men de skal også vælge at tage imod alle de løfter, Bibelen giver. BLIV den, Bibelen siger du er..!! Gør det, Jesus siger, du skal gøre! Lad være at læs om frihed, men LEV i frihed. Lad vær at læs om Guds børn, men BLIV Guds barn, lad vær at læse om at andre var ambassadører for Jesus, men BLIV ambassadør for Ham osv.*

## **Du er i lyset – frigjort fra mørkets magt – Kolossenserne 1, 12-14**

I bør være taknemmelige over, at vores himmelske Far har givet jer adgang til alt det, han har til sine børn, dem, der lever i lyset. Han har jo frigjort os fra mørkets magt og ført os ind i sin elskede Søns rige. På grund af Jesu død blev alle vores synder tilgivet, og vi blev erklæret skyldfri.

## **Du er ét med Jesus – Johannes 14,20**

Når I ser mig igen, skal I forstå, at jeg er ét med min Far, og at I er ét med mig, ligesom jeg er ét med jer.

## **Du er ambassadør for Kristus – 2 korint 5,20**

Vi er nu ambassadører for Kristus og taler på hans vegne. Gennem os bønfalder Gud mennesker om at blive forsonet med ham!

## **Du er Guds barn – 1. Johannes 3,1**

Tænk, hvor højt Gud Fader elsker os! Vi må kaldes hans børn, og det er vi! De, der tilhører denne verden, forstår os ikke, fordi de ikke forstår, hvem Jesus er.

## **Du har Guds ånd i dig – Romerne 8, 14-16**

Alle, som bliver ledt af Guds Ånd, er Guds børn.

Den Ånd, I har fået, gør jer ikke til slaver, for så kom I blot igen til at leve et liv i frygt. Nej, Guds Ånd gør det klart for jer, at I er Guds børn. Det er Guds Ånd i os, der gør, at vi kan kalde ham vores far. Det er Guds Ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn

## **Du er Hellig ind for Gud – Kolossenserne 1,22**

Gennem sin død skabte Kristus forsoning mellem jer og Gud, så I kan se frem til at stå foran ham fuldt ud accepterede, skyldfri og hævet over enhver anklage

## **Du er udvalgt til at leve for Kristus – 2 korint 5,15**

Han døde i alles sted, for at alle, der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham, som døde og opstod for deres skyld.

## **Er du døbt (helt under vand), har du taget afsked med dit GAMLE liv - Kolossenserne 2,12**

I tog afsked med det gamle liv, da I blev begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet, og I stod op fra dåben til et nyt liv sammen med Kristus, fordi I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde.

## **Du er iklædt Kristus... så djævelen ser ikke dig, men Kristus – Galaterne 3, 26-27**

Gennem jeres tro på Jesus er I alle blevet Guds børn. Alle I, som blev døbt til at tilhøre Kristus, har iklædt jer Kristus.

### **Du har fået nyt liv med Kristus – du får en plads ved siden af Ham–Efeserne 2, 4-6**

Men Gud er fuld af barmhjertighed. I sin store kærlighed gav han os, som var åndeligt døde midt i vores synder, et helt nyt liv sammen med Kristus - men husk, at det kun er ved hans nåde, I fik del i det evige liv! Ikke alene har vi fået et nyt liv gennem Kristus, men vi har fået plads ved siden af ham i den himmelske verden.

### **Du er velsignet med al himmelens åndlige velsignelse – Efeserne 1,3**

Vi takker og priser Gud, som er Far til vores Herre, Jesus Kristus. Han har jo gennem Kristus velsignet os med alle Himlens åndelige velsignelser.

### **Du er sat fri UDEN fordømmelse – Romerne 8, 1-2**

Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, der tilhører Jesus Kristus. For gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved den Ånds kraft, som bringer liv, og jeg lever ikke længere under syndens lov, som bringer død.

### **Du kan klare alt, for Kristus er i dig – Filipperne 4,13**

Alt dette kan jeg klare ved den styrke, Kristus giver mig.

### **Du skal gøre større undere, en Jesus gjorde – Johannes 14,12**

Det siger jeg jer: De, der tror på mig, skal gøre de samme undere, som jeg har gjort; ja, de skal gøre endnu mere, for jeg er på vej til Faderen.

### **Gud har planer om fred for dig – Jeremias 29, 11-14**

For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren, planer om fred og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb.

Når I beder til mig om hjælp, vil jeg høre jer, når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, vil I finde mig. Jeg vender jeres skæbne, sætter jer fri og giver jer fremgang. Jeg samler jer fra de lande, jeg fordrev jer til, og fører jer hjem til jeres eget land.

### **Jesus er netop for dig, som føler sig ” tramper ned ”. Lukas 4, 18-19**

»Herrens Ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt til de afmægtige, forkynde frihed for de fangne, give nyt syn til de blinde, og rejse dem op, som er blevet trampet ned. Det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham.

### **Du er Guds bolig – og Guds ånd bor i dig – 1. korint 3, 16-17**

Ved I ikke, at I er Guds hus? Guds Ånd bor jo i jer. Hvis nogen prøver at ødelægge Guds hus, vil Gud ødelægge dem, for Gud værner om sin hellige bolig, og I er hans bolig.

### **Du er udvalgt, elsket og hellig – kolossenserne 3,12**

Som Guds udvalgte, elskede og hellige børn skal I iklæde jer det liv, han gav jer. Vær barmhjertige, venlige, ydmyge, imødekommende og tålmodige.